

## Dirk De Wachter



**Woensdag 23 november 2022**  
**17.30 uur**

### Locatie

Aula Gebouw B Campus Elfde Linie, Elfde-Liniestraat 26 Hasselt

### Programma

#### De kleine goedheid

De Wachter ziet een probleem in de *ikkigheid* van onze wereld. “We zetten zoveel in op autonomie, op alleen succesvol bereiken en dan dreigt de teloorgang van het verbondene”, legt De Wachter uit. En daarin ziet hij wel een gevaar. “Nabijheid en tijd zijn cruciaal in onze tijden, onze maatschappij gaat daar slordig mee om. Gebruik sociale media om af te spreken en elkaar in de ogen te kijken.

Volg ons op Facebook - [postactieven@pxl.be](https://www.facebook.com/postactieven@pxl.be)

Er zijn overal wachtlijsten voor mensen die met hun verdriet tegen betaling naar een therapeut willen of moeten. Zou het geen oplossing zijn als we elkaars therapeut wat kunnen zijn?"

Dirk De Wachter geeft ook een paar heel eenvoudige ideeën om tot een eenvoudig gelukkig leven te komen: "Kleine onzichtbare dingen die niet in de schijnwerpers staan – en niet op Twitter- die je voor elkaar kan betekenen. Een blik, een aanraking, eventjes iets voor iemand betekenen. **La petite bonté – de kleine goedheid:** de Franse filosoof Levinas heeft daar interessante dingen over gezegd. Elkaar een klein plezier doen, is de essentie van het leven. Dat is geluk."

## Inschrijven

De lezing is **gratis**.

**Inschrijven is wel nodig.**

Er is een [webformulier](#) waarop je je kunt aanmelden.