

# Maskers

## Alice Nahon

De mensen doen hun maskers af,  
ze kijken vreemd elkander aan  
verwonderd dat ze naast elkaar  
lijk vreemden staan.

Nochtans ze stonden zij aan zij  
in zelfde strijd voor zelfde brood;  
Sleepten zij niet dezelfde sleur  
van zorg en nood?

Viel niet dezelfde klacht en scherts  
van uit hun bitter-blijde mond?  
Was 't niet of men de hele dag  
elkaar verstond?

De mensen gaan zover vaneen  
wanneer de schemering is nabij;  
ze worden er niet triestig om  
of ook niet blij.

Ze speelden immers maar een spel  
waarin de ziel geen teken gaf;  
ze deden enkel met elkaar  
wat lief, wat laf.

En met een gauw-vergeten groet  
een scheiding zonder lach of leed,  
gaat ieder naar zijn eigen huis  
dat stilte heet.

Daar zijn er die te dromen gaan  
langs paden mul van schemering,  
naar 't land dat 's avonds schoner wordt,  
herinnering.

En velen worden stil-devoot  
om rein profiel van lief gelaat  
dat in de voorhal van hun ziel  
gebeeldhouwd staat.

Ik weet er ook die sprakeloos  
en moede van d'ondankbre strijd  
de avond danken om zijn uur  
van eenzaamheid.



De mensen doen hun masker af,  
hun mooie-spelen moe-gedaan,  
och arme, zij die levenslang  
gemaskerd gaan.

Gemaskerd door hun eigen trots,  
vergulde lach of kranke lust.  
Zij krijgen van geen enkele dag  
wat avondrust.

Ze gaan, 'lijk zwervers, altijd door  
langs dageraad en avondrood;  
ze vinden nergens 't eigen huis  
dan in de dood.