

Mededeeling van den Vicerector



Aan de Redactie van "Ons Leven"
Studentenblad
Loven

Betrekkingen tusschen studenten en meisjesstudenten

Het wordt den heeren studenten op het hart gedrukt dat zij hier te Leuven aan de Hoogeschool gekomen zijn eerst en vooral om te studeeren, en dat zij vooral niet uit het oog mogen verliezen de goede en prijzenswaardige raadgevingen welke zij van hun college-professoren ontvingen. Deze raadgevingen kunnen we herleiden tot deze drie groote deugden: studieijver, soberheid, kuischheid. Zoolang zij aan de vaderlijke zorgen van de bisschoppelijke en andere collega's toevertrouwd waren was het groote gevaar dezer tijden, namelijk de VROUW, voor hen een gesloten boek.

Aan de Universiteit gekomen, staan zij alleen tegenover dit gevaar. Daarom weest op Uwe hoede.

De meisjesstudenten komende uit de pensionaten, geleid door onze onovertrefbare religieuzen, opgebracht in de vrees des Heeren, komen hier aan de Universiteit te staan te midden van een vreemde, ja vijandige wereld.

Daarom zeg ik tot hen:

"Weest indachtig de parabel der wijze en dwaze maagden en zorgt ervoor dat Uw olielamp steeds blijft branden. Het is den studenten en meisjesstudenten ten strengste verboden samen op straat te wandelen, met mekaar andere dan wetenschappelijke gesprekken te voeren - en dan moeten deze gesprekken nog tot een minimum herleid worden.

De meisjesstudenten zijn verplicht steeds uiterst zedig gekleed te zijn, liefst donkere kleuren. Korte mouwen zijn verboden, evenals décolleté, geverfde lippen, gepoederde wangen en gepolierde nagels, want alle uiterlijk schoon is verderfelijk voor den Heer.

Gedrag op de straat

De meisjesstudenten gelieven steeds met twee over straat te gaan. Onnodig te herhalen dat het nooit mag gebeuren dat zij met de studenten te samen naar de cursus gaan of dezelve verlaten.

In de cursus

De meisjesstudenten zullen vooraan zitten. Zij zullen hun aanwezigheid doen vergeten aan de studenten, voor wie zij geen afleiding mogen beteekenen in het ijverig volgen van de geleerde woorden der heeren professoren.

Professoren, zoo wereldlijke als geestelijke, worden aanzien als neutrale wezens, tenminste gedurende de uren dat zij les geven.

Bezoeken

Het is den meisjesstudenten thans verboden hun broeders studenten op hun studeerkamer een bezoek te brengen. Het weze de zeer Eerw. Moeder Oversten der onderscheiden pedagogiën op het hart gedrukt mij die meisjesstudenten te signaleren die een uitzonderlijk groot aantal brieven ontvangen. Ook dienen zij er streng de hand aan te houden dat op de kamers der meisjesstudenten geen mannelijke photo's of dergelijken de austeriteit dezer plaatsen te storen.

Moest het geval zich voordoen dat een meisjesstudente andere dan wetenschappelijke betrekkingen onderhoudt met een student dan moet mij dit onmiddellijk medegedeeld worden, opdat dadelijk denoodige maatregelen zouden getroffen worden om beide verdwaalden terug op het rechte spoor der deugd te brengen. Indien deze schikkingen met tucht en liefde gevolgd worden, dan zullen wij gelukkig zijn het onze er toe bijgedragen te hebben om te komen aan onze geliefde Alma Mater tot de strenge, scherpe en weldoende scheiding der geslachten.

Gedaan te Vice-Rectoraat, St-Michielstraat Leuven 10-11-1936